



Lesbrief

In gesprek over aardbeving Marokko



Van: Karim Amghar

Voor: Primaire en Voortgezet Onderwijs

Inhoudsopgave:

1. Inleiding
2. Doelstelling en Benodigdheden (praktische informatie)
3. De aardbeving in Marokko
4. Dialoog “even over praten”
5. Opdracht
6. Hulpverlening slachtoffers
7. Wil je nog iets meer doen?

Colofon:

Deze lesbrief is ontwikkeld door programmamaker, schrijver en auteur Karim Amghar en mag rechtenvrij en kosteloos worden gebruikt.

Oproep:

Gebruik deze lesbrief, bij voorkeur, de eerste les die je hebt met leerlingen. Deze lesbrief is in alle klassen te gebruiken, ook als je geen kinderen in je klas hebt met Marokkaanse roots. Let wel op de taal, bij kleinere kinderen vraagt het meer aandacht om te praten over slachtoffers of is het beter om dat onderdeel te vermijden.

Vraag niet meteen bij binnenkomst specifiek aan kinderen/jongeren of ze iemand hebben verloren in het getroffen gebied. In de lesbrief zit er tijdens de intro en de dialoog een moment om hier goed aandacht aan te besteden. Gebruik de klas als mini samenleving zodat de klas elkaar ook kan opvangen. Vergeet niet dat de aardbeving voor sommige Marokkaanse Nederlanders, ook als je geen directe familie/vrienden/kennissen hebt verloren, ervaren kan worden als een zeer heftige gebeurtenis. Neem de tijd. De klas leert veel van een les als deze, zie de lesdoelen.

Vergeet niet jezelf en je eigen emotie. Praat met je collega's als je zelf nauw betrokken bent met dit onderwerp of als je collega's hebt die geraakt zijn door het nieuws van de aardbeving.

Sterkte.

In deze lesbrief gaat het over de verschrikkelijke aardbeving in Marokko die plaatsvond op vrijdagavond 8 september 2023. Het dodental als gevolg van de zware aardbeving die Marokko vrijdagavond trof, is verder gestegen tot 2012 mensen. Ook raakten minstens 2059 mensen gewond. Van hen zijn 1404 er ernstig aan toe.

H1: Doelstelling en Benodigdheden (praktische informatie)

Lesdoel: Aan het einde van deze les zullen de leerlingen meer weten over de aardbeving in Marokko, begrijpen hoe ze effectief en empathisch kunnen omgaan met heftige gebeurtenissen in de klas, wordt de klas ingezet als minisamenleving en kunnen voor elkaar klaarstaan.

Doelstellingen:

1. Bewustwording: De leerlingen kunnen bij elkaar herkennen wanneer er sprake is van een heftige gebeurtenis en begrijpen dat emoties en reacties op dergelijke situaties variëren.
2. Empathie: De leerlingen kunnen de gevoelens en perspectieven van anderen begrijpen en tonen empathie en medeleven richting, tegenover, naar klasgenoten die bij de gebeurtenis betrokken zijn.
3. Effectieve communicatie: De leerlingen kunnen effectief communiceren met klasgenoten en volwassenen over de gebeurtenis, waarbij ze respectvol luisteren naar verschillende meningen en gevoelens.
4. Conflictoplossing: De leerlingen kunnen basisprincipes van conflictoplossing toepassen om bij te dragen aan het oplossen van eventuele conflicten die voortkomen uit de heftige gebeurtenis.
5. Hulpbronnen: De leerlingen zijn zich bewust van beschikbare hulpbronnen, zoals schoolbegeleiders of vertrouwenspersonen, en weten hoe ze deze kunnen raadplegen indien nodig.

Benodigdheden:

Whiteboard of krijtbord

Markeerstiften of krijt

Stoelen in een cirkel

Afbeeldingen van de aardbeving en aardbevingsslachtoffers (optioneel)

Laptop of tablet met internettoegang (optioneel)

Duur: 1 lesuur (45-60 minuten)

H2 Inleiding voor de Lesbrief over de Zware Aardbeving in Marokko

Hoi allemaal,

Vandaag gaan we praten over iets belangrijks dat in Marokko is gebeurd - een grote aardbeving. Misschien heb je familie of vrienden die daar wonen, of ben je gewoon emotioneel betrokken met het gebied, en daarom willen we graag met jullie praten over wat er is gebeurd en hoe we kunnen begrijpen wat er aan de hand is.

Aardbevingen zijn krachtige gebeurtenissen waarbij de aarde kan schudden, en dat kan best een beetje eng zijn. Maar we gaan samen ontdekken waar deze aardbeving precies heeft plaatsgevonden, wat er is gebeurd, en hoe we kunnen helpen en steun kunnen bieden aan mensen die het nodig hebben, vooral aan degenen die we kennen in het getroffen gebied.

Laten we samen leren over deze aardbeving in Marokko en wat we kunnen doen om anderen te helpen.



BRON: demorgen.be

H3: De aardbeving in Marokko



Bron: KNMI

Grote Aardbeving in Marokko

Afgelopen nacht werd Marokko getroffen door een sterke aardbeving. Het was een aardbeving met een kracht van 6,8 op de schaal van Richter. Dit betekent dat de aarde erg hevig schudde. De aardbeving gebeurde in de buurt van Marrakech, iets na 23.00 uur lokale tijd (dat is middernacht in Nederland). Dit soort zware aardbevingen gebeurt niet vaak in deze regio, maar wel vaker in het noorden van Marokko.

Het middelpunt van de aardbeving bevond zich in een bergachtig gebied genaamd Al Haouz, ongeveer 70 kilometer ten zuidwesten van Marrakech. Helaas zijn er veel mensen omgekomen en raakten er veel gewond. **[VRAAG HIER EVEN OF IEMAND FAMILIELEDEN, VRIENDEN OF KENNISSEN HEEFT VERLOREN]** De aardbeving gebeurde niet erg diep onder de grond, slechts ongeveer 18 kilometer diep. Dat is ondiep, en daarom had het een grote impact op het oppervlak van de aarde. Er zijn ook naschokken geweest, en er kunnen er nog meer komen.

Zware aardbevingen gebeuren niet vaak in dit deel van Marokko, maar wel in het noorden. Dit komt doordat er onder de zee tussen Spanje en Marokko platen in de aarde bewegen. En dat zorgt voor aardbevingen. Marokko heeft ook bergen genaamd het Atlasgebergte, waar deze aardbeving plaatsvond.

De laatste keer dat Marokko zo'n zware aardbeving had, was in 1960 bij een plaats genaamd Agadir, iets verder naar het zuidwesten. Toen schudde de aarde met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter en vielen er minstens 12.000 doden. Daarom hebben ze sindsdien gebouwen en wegen sterker gemaakt, zodat ze beter bestand zijn tegen dit soort aardbevingen.

Waar en hoe het gebeurde:

Op vrijdagavond om 23.00 uur (lokale tijd) gebeurde er iets heel ongewoons in Marokko - er was een aardbeving! Deze aardbeving vond plaats in een gebied genaamd de Hoge Atlas, in de buurt van een plaats genaamd Ighil. Dat klinkt misschien ver weg, maar het is eigenlijk ongeveer 70 kilometer ten zuidwesten van de stad Marrakech.

De aardbeving was behoorlijk sterk, met een kracht van 6.8. Dat betekent dat de grond hevig schudde. Het lijkt misschien alsof de aarde altijd stil blijft liggen, maar soms gebeuren dit soort dingen. De aardbeving vond niet erg diep onder de grond plaats, maar slechts op een diepte van 18,5 kilometer.

Dit is belangrijke informatie om te weten, omdat het ons helpt begrijpen waar en hoe deze aardbeving gebeurde. Het Amerikaanse geologische instituut USGS heeft geholpen bij het meten en begrijpen van deze gebeurtenis.



BRON: rtl nieuws

Hoe gaat het nu? [laatste update zondag ochtend 08:00]



BRON: eenvandaag.avrotros

Het aantal mensen dat door de aardbeving is getroffen, is helaas erg hoog. Op dit moment zijn er meer dan 2000 mensen overleden en raakten minstens 2059 mensen gewond. Van de gewonden zijn er 1404 erg zwaargewond, wat betekent dat ze ernstig gewond zijn.

Het grootste aantal slachtoffers komt uit de provincies al-Haouz en Taroudant. Deze plaatsen liggen in afgelegen, bergachtige gebieden, en het is moeilijk voor hulpverleners om daar te komen omdat de wegen beschadigd zijn door de aardbeving.

De aardbeving gebeurde vrijdagavond om 23.11 uur lokale tijd en had een kracht van 7,2 op de schaal van Richter. Dat is best sterk! Het epicentrum van de aardbeving lag ongeveer 70 kilometer ten zuidwesten van de stad Marrakech.

Marokko heeft nu drie dagen van nationale rouw aangekondigd, wat betekent dat het hele land in gedachten is bij de mensen die zijn getroffen door deze gebeurtenis.

H4 Dialoog “even over praten”:

Dialoogregels:

1. Luister goed: Concentreer je op wat de ander zegt en wacht tot ze klaar zijn voordat je antwoordt.
2. Stel vragen: Als je iets niet begrijpt, vraag dan gerust. Vragen tonen dat je geïnteresseerd bent.
3. Wacht op je beurt: Laat anderen rustig spreken en haast je niet om te antwoorden.
4. Blijf bij het onderwerp: Praat over waar het gesprek over gaat en ga niet ineens over iets anders praten.
5. Vertel hoe jij je voelt: Zeg bijvoorbeeld: "Ik voel me blij" of "Ik denk dat..."
6. Toon begrip: Probeer te begrijpen hoe anderen zich voelen en waarom ze zo denken.
7. Wacht je beurt af: Laat anderen uitpraten voordat je begint te praten.
8. Denk aan nieuwe informatie: Als je iets nieuws leert, pas dan je mening aan als dat logischer lijkt.
9. Kijk naar lichaamstaal: Let op hoe mensen zich gedragen en hoe ze kijken, dat helpt om hun boodschap te begrijpen.

Dialoogvragen:

1. Wat heb je gehoord over de aardbeving in Marokko? Wat weet je er al van?
2. Hebben jullie familie of vrienden die in Marokko wonen? Heeft deze gebeurtenis invloed op jullie?
3. Wat denken jullie dat er gebeurt tijdens een zware aardbeving? Wat voor schade kan het veroorzaken?
4. Hoe zou je je voelen als je in de buurt van de aardbeving was? Wat zou je doen om jezelf te beschermen?
5. Denken jullie dat het belangrijk is om te praten over zulke heftige gebeurtenissen in de klas? Waarom wel of niet?
6. Wat kunnen we doen om de mensen in Marokko te helpen die door deze aardbeving zijn getroffen?
7. Hebben jullie ooit gehoord van hulporganisaties zoals het Rode Kruis? Wat denken jullie dat ze doen in situaties als deze?
8. Hoe kunnen we laten zien dat we meevoelen met de mensen die getroffen zijn door de aardbeving, zelfs als ze ver weg zijn?
9. Denken jullie dat het belangrijk is om voorbereid te zijn op noodsituaties zoals aardbevingen, zelfs als ze niet vaak voorkomen waar we wonen? Wat kunnen we doen om ons voor te bereiden?
10. Hebben jullie nog vragen of gedachten over de aardbeving in Marokko? Wat willen jullie er graag over weten?

H5 Opdracht 5 minuten:

Laat de leerlingen in tweetallen of alleen, afhankelijk van de sfeer in de klas, een opdracht bedenken hoe we als klas kunnen stilstaan bij de aardbeving. Mogelijke voorbeelden:

- Een moodboard maken over het getroffen gebied
- Samen een minuut stilte
- Samen een dua maken (een islamitische smeekbede)



H6 Hulpverlening en steunbetuiging slachtoffers:

Bij de aardbeving in Marokko zijn veel mensen overleden, zeker 2000. In Nederland hebben onze koning en koningin gezegd dat ze aan Marokko denken en aan de Nederlanders die zich zorgen maken.

Onze premier, Mark Rutte, heeft zijn medeleven aan de Marokkaanse premier Aziz Akhannouch laten weten. Nederland is bereid om te helpen, maar Marokko heeft nog niet om hulp gevraagd. Veel politici in de Tweede Kamer wensen Marokko sterkte.

Ook Nederlandse burgemeesters hebben steunbetuigingen gestuurd. Bijvoorbeeld Ahmed Aboutaleb, de burgemeester van Rotterdam, die geboren is in Marokko. Hij zegt dat hij heel erg meeleeft met de slachtoffers en wenst de hulpverleners veel kracht toe.

Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht, denkt aan de slachtoffers en hun familie. Ze zegt dat dit ook de Marokkaanse gemeenschap in Utrecht diep raakt. Paul Depla, burgemeester van Breda, en Wouter Kolff, burgemeester van Dordrecht, laten vergelijkbare woorden van medeleven horen.

Ook leiders uit andere landen hebben laten weten dat ze meeleven met Marokko, zoals de Amerikaanse president Joe Biden, de Chinese president Xi Jinping, de Franse president Emmanuel Macron en nog veel anderen.

Ze zijn allemaal bedroefd door wat er is gebeurd en bieden hulp aan Marokko aan. Zelfs paus Franciscus bidt voor de slachtoffers en hun families.

Het is fijn om te zien dat mensen over de hele wereld aan Marokko denken en bereid zijn te helpen tijdens deze moeilijke tijd.

We zien ook dat heel veel gemeentehuizen de Marokkaanse vlag halfstok hangen als steunbetuiging.



Rotterdam Bron: AD

Marokkaanse elftal doneert bloed en stelt hun wedstrijd uit vanwege aardbeving:

Na de zware aardbeving in Marokko hebben enkele voetballers van het Marokkaanse voetbalteam bloed gedoneerd om te helpen. De aardbeving gebeurde vrijdagavond en veel mensen zijn gewond geraakt of overleden.

De autoriteiten in Marokko vroegen om bloeddonaties om de gewonden te helpen. Zaterdag hebben bekende voetballers, zoals Noussair Mazraoui en Achraf Hakimi, bloed gegeven om te helpen.

Een geplande voetbalwedstrijd tussen Marokko en Liberia is uitgesteld vanwege de aardbeving. Veel mensen in de voetbalwereld tonen hun medeleven, waaronder de KNVB en clubs zoals Manchester City en FC Barcelona. Ze willen laten zien dat ze aan Marokko denken en willen helpen waar ze kunnen.



BRON: NU.nl

Badr Hari, een bekende vechtsporter, heeft besloten om niet te vechten bij een evenement genaamd Glory 88 in Parijs. Hij heeft dit besluit genomen vanwege de aardbevingen in Marokko, waar veel mensen zijn overleden en gewond zijn geraakt.

Vlak voordat een gevecht zou beginnen tussen twee andere vechters, stapte Hari de ring in om aan het publiek te vertellen dat hij niet ging vechten vanwege de aardbeving in Marokko. Hij was erg verdrietig en moest huilen omdat hij aan de mensen in Marokko dacht.

Hari en andere voetballers hebben bloed gedoneerd om te helpen bij de aardbeving. De organisatie van het evenement doneert al het geld dat ze verdienen aan een goed doel in Marokko om te helpen.

Normaal zou Hari vechten tegen een andere vechter genaamd James McSweeney, maar dat ging niet door vanwege de aardbeving. McSweeney begreep Hari's besluit en vond het belangrijk om steun te tonen.

Veel vechters hebben ervoor gekozen om toch te vechten, maar ze deden dat met respect voor de slachtoffers van de aardbeving. Ze wilden laten zien dat ze meeleven met de mensen in Marokko.

Dit laat zien hoe belangrijk het is om te helpen als er ergens een ramp gebeurt en hoe mensen samenwerken om anderen in nood te ondersteunen.



BRON: GLORY

H7 Wil jij nog iets meer doen?

Er zijn veel inzamelingsacties zoals bijvoorbeeld:

Het Rode Kruis | GIRO 6868

Stichting Najiba

Stichting Rizq

En meer..

Je kunt een actie bedenken om geld in te zamelen en dit te geven aan een betrouwbare organisatie die ervoor zorgt dat de mensen in Marokko worden geholpen.

Je kunt bij een actie denken aan blikjes ophalen bij mensen aan de deur, deze inleveren bij de supermarkt en dit geld geven aan een betrouwbare stichting.



SHOKRAN.